

A different kind of love (FINAL DRAFT2)

af

Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love

SCENE 1: ALBERTES VÆRELSE

Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker.

LEA(14)

"Prøv lige at se det her billede
Justin lige har lagt ud"

ALBERTE(14)

"Wow! Det er flot"

Alberte rækker et glas til Lea, og sætter sig.

LEA(14)

"Hvordan går det egentlig med dig
og Felix her for tiden?"

ALBERTE

"Jeg ved det ikke rigtigt... Det er
som om at vi ikke er kærester
længere"

LEA

"I skal nok bare være lidt mere
sammen"

ALBERTE

"Ja, måske... "

Alberte kigger lidt rundt-
tænkende.

ALBERTE

"Jeg kommer til at savne dig
virkelig meget når du flytter! Men
du får helt sikkert en masse nye
venner"

LEA

"Hvor er du sød, jeg vil også komme
til at savne dig rigtig meget!
Forresten min far har vist mig det
sted vi skal bo. Det ser så fedt
ud"

Der bliver zoomet ind på Leas læber. Lyden bliver mere og mere utydelig.

(FORTSÆTTELSE)

LEA

"Hallooo! Hører du overhovedet efter?!?"

ALBERTE

"Øøh hvad?"

LEA

"Hørte du hvad jeg fortalte dig?"

ALBERTE

"Øhm, noget med Rusland?"

LEA(IRRITERET, MEN STADIG SMILENDE)

"Lige meget"

SCENE 2: SKOLEN

EVA(40)

"Rusland er med sine 17.098.242 kvadratkilometer verdens største land. Selve Rusland er inddelt i 83 forskellige regioner og..."

Alberte sidder bare og kigger på Lea. Hun kan ikke få øjnene væk fra hende.

EVA

"Alberte, kan du sige hvor mange regioner Rusland er inddelt i?"

Alberte svarer ikke.

EVA

"Alberte! Alberte!! Kan du så få øjnene væk fra Lea!"

PHILIP(14)

"Hva' saatan er du blevet lebbe?"

FELIX(14)

"Hva fanden regner du med?! Idiot"

Alberte rødmer. De andre i klassen griner.

EVA(SUKKENDE)

"Alberte, du bliver simpelthen nødt til at følge med, det her kan ikke gå længere!"

ALBERTE (MUMLENDE)

"Ja, ja. Undskyld så"

EVA:

"Lea, du kan vel godt svare"

Ring, ring, ring- Klokken ringer. Det er frikvarter.

LEA

"Rusland er inddelt i 83 regioner
Eva"

SCENE 3: GANGEN/FRIKVARTER

Pigerne står i en rundkreds ude i gangen.

ALBERTE

"Fuck, Eva er godt nok
irriterende!"

KATHRINE (14)

"Ja, mega!"

ALBERTE (HENVENDT TIL LEA)

"Jeg har forresten snakket med min
mor, om at holde en afskeds sleep
over for dig i aften"

LEA (BEGEJSTRET)

"Ej hvor er du sød! Men jeg skal
altså have pakket det sidste, så
jeg har desværre ikke rigtig tid"

ALBERTE

"Ej, kom nu! Det er vores sidste
aften sammen!"

LEA

"Okay jeg kommer, jeg er alligevel
næsten færdig med at pakke."

ALBERTE

"Det lyder godt lea. Kan I andre
piger også komme?"

LINE (14)

"Ja! Hvornår skal vi komme?"

ALBERTE

"Ville det passe jer, ved syvtiden?"

KATHRINE

"Ja, det lyder fint, skal vi så ikke lege s, p eller k i aften?"

ALBERTE

jo helt klart.

Felix har stået og lyttet til pigernes samtale.

FELIX(14)

"Hey tøser!"

Felix lægger sin arm rundt om Alberte. Alberte er meget afvisende.

ALBERTE

"Hej"

Der er en akavet stemning mellem Alberte og Felix.

FELIX

"Jeg har en gave til dig! Du ved jo godt at vi har været kærester i tre måneder, ik?"

Felix giver Alberte en fin lille gave. Alberte åbner den. Det er en halskæde.

ALBERTE

"Gud ja!... Men jeg har altså ikke noget til dig!"

FELIX

"Det er helt fint. Er du ikke glad for den?"

ALBERTE

"Joo.. Den er da meget fin"

FELIX

"Skal jeg ikke give dig den på?"

ALBERTE

"Jeg går altså ikke rigtig med halskæde mere"

Felix bliver lidt skuffet, og rynker øjenbrynene.

FELIX

"Nå, okay... Det er jeg ked af. Jeg kan bytte den til et armbånd hvis det er?"

ALBERTE

"Nej, det er fint. Men ellers mange tak"

FELIX

"Den ville ellers passe mega godt til din sorte kjole. Du ved den der du havde på til din fødselsdag"

ALBERTE

"Ej... Jeg tror altså ikke at det ville være helt godt"

FELIX

"Er du sikker på at jeg ikke skal bytte den til et armbånd?"

ALBERTE

"Ja, Felix. Hørte du ikke hvad jeg sagde?"

FELIX

"Så slap dog af!"

Alberte og Lea går sammen ned af gangen. De andre piger følger efter. Felix bliver bare inde i klassen.

SCENE 4: ALBERTES STUE

KATHRINE

"Alberte, S, P eller K?"

ALBERTE(OVERVEJENDE)

"Jeg vælger konsekvens"

KATHRINE(TÆNKSOM OG DRILLENDE)

"Okaaay... Enten skal du strippe på gaden. Ellers skal du spørge nørdede Mads, om han vil med på date. Eller også... hmm... skal du kysse en af os"

ALBERTE

"De er jo virkelig slemme alle sammen! Og især de to første!"

(FORTSÆTTELSE)

LINE

"Den med at Mads er da ikke såå slem"

ALBERTE

"Ad! Han er sgu da mega klam!"

KATHRINE

"Hvad med den hvor du skal strippe? Det ville da være fucking sjovt!"

ALBERTE

"Aldrig i mit liv!"

LINE

"Så må du da for fanden kysse en af os!"

ALBERTE

"Ja, det må jeg vel, så vælger jeg at kysse Lea"

Alberte lukker øjnene, og læner sig frem mod Lea. Nu kysser de. Man kan se, at Alberte bliver gladere og gladere. De bliver ved med at kysse i virkelig lang tid, indtil Lea lige pludseligt, men bestemt, skubber Alberte væk.

LINE(FNISENDE)

"Nå, det var da et kys der ville noget hva´ Alberte?"

Lea kigger underligt på Alberte.

ALBERTE

"Skal vi... Ikke se en film?"

LINE

"God ide! Hvad med Sex and the City?"

LEA

"Fedt, det er min yndlingsfilm!"

Alberte går hen og starter filmen. Hun er helt stille, og fælder en tåre.

SCENE 6: SKOLEN

Alle eleverne sidder i klassen. De holder afsked for Lea. Der er pyntet op, og der står søde ting til Lea på tavlen. Nogen af pigerne sidder og græder.

(FORTSÆTTELSE)

EVA

"Nå Lea, du skal jo nå et fly."

LEA

"ja det skal jeg."

EVA

"Det kan jeg også godt forstå. Men hvis du kommer herop Lea, så kan du få sagt farvel til alle"

Hele klassen omringer hende. Alle veninderne går op, og krammer hende farvel. Alberte sidder bare og kigger ud i luften.

SCENE 7: GANGEN

Lea står og er i gang med at finde sin jakke ude på gangen. Man kan se at hun venter på nogen. Alberte kommer ud. Lea bliver glad, de kigger hinanden i øjnene og krammer.

LEA

"Nå, der var du! Hvorfor kom du ikke op og sagde farvel?"

ALBERTE

"Undskyld... Jeg er bare ked af at du skal rejse"

Lea tager sin jakke på. Albertes øjne bliver blanke, og man kan se at hun er lige ved at græde.

LEA

"Er du sikker på at der ikke er andet galt?"

ALBERTE

"Jeg har det fint nok..."

LEA

"Men jeg kan jo se på dig at du er ked af det?"

ALBERTE

"Det er ligemeget"

LEA

"Vi er jo bedste veninder? Vi fortæller da hinanden alt?"

(FORTSÆTTELSE)

ALBERTE

"Ej, det er altså ret svært at fortælle"

LEA

"Hvad er svært at fortælle?"

ALBERTE

"Ja, altså..."

LEA

"Altså hvad?"

ALBERTE

"Jeg tror altså at... at... at jeg er til piger"

Lea bliver rigtig overrasket. Alberte kigger bare ned på gulvet.

LEA(UNDRENDE)

"Så du... Du er altså til piger?"

ALBERTE

"Ja, det tror jeg... Jeg ved godt det er helt fucked"

LEA

"Men du er ikke forelsket i mig, vel?"

ALBERTE

"Altså..."

Alberte kigger bare ned i jorden.

LEA

"Jeg er jo til fyre, ik'! Altså... Du regner vel ikke med at der bliver noget mellem os?"

ALBERTE

"Nej nej! Bare vi stadig kan være venner!"

Lea tænker sig lidt om.

LEA

"Jo... Selvfølgelig"

ALBERTE

"Så det er altså okay?"

(FORTSÆTTELSE)

LEA

"Ja, vi skal bare have det på det rene, at der IKKE bliver noget mellem os!"

ALBERTE

"Nej, nej. Det er klart"

LEA

"godt. Jeg har forresten en gave til dig"

ÅBNER DEN". "LEA RÆKKER EN GAVE TIL ALBERTE, SOM

ALBERT

TUSIND TAK"

LEA

"Jeg har den anden halvdel af hjertet"

Alberte krammer Lea.

LEA

"Farvel Alberte. Du kommer vel og besøger mig i Moskva, ikke?"

ALBERTE

"Jo selvfølgelig... og omvendt?"

LEA

"Helt sikkert. Så kan vi også snakke det hele igennem, men ellers kan vi snakke over Skype"

ALBERTE

"Ja, det er rigtigt..."

Lea tager sin taske, og går hen til døren. Alberte rør hved sin halskæde somhun havde fået af Lea. Hun smiler. Alberte kigger op. Lea er væk.