

Manus

Mere end venner? – version 5 + 26.01.18

Ida Emilie Quistgaard, Anna Iachina og Josefine Marie Junker

SCENE 1 – KLASSEVÆRELSE - DAG

Alexander sidder i klasseværelset, med sin telefon. Da Sofie træder ind i klassen kommer et smil frem på hans læber, og hun sætter sig på sin plads ved siden af ham.

Sofie

”Hey.”

Alexander

”Hej Sofie.”

Sofie

”Hvordan gik det til håndbold i går?”

Alexander

”Det gik meget godt. Jeg fik da scoret nogle mål.”

Sofie

”Ej hvor godt!”

Alexander

”Kommer du til festen i aften?”

Sofie

”Ja, selvfølgelig Alex. Hvad med dig?”

Alexander

”Ja... Der er noget...”

Sofie

Hun rykker stolen tættere på Alexander.

”Er der da noget galt?”

Alexander

”Nej nej. Det hele er fint. Der er bare noget, jeg har villet fortælle dig i lang tid.”

Sofie

”Ja? Hvad er det?”

Alexander

Alexander kigger genert ned og rødmer.

”Jo... Altså... Det er fordi...”

Sofie

Sofie svarer roligt, mens hun rækker ud efter hans hånd

”Ja, Alexander?”

En dreng fra klassen kommer gående i mod dem. Alexander kigger op på ham, mens Sofie stadig kigger intenst på Alexander.

Alexander

”Du får det at vide i aften.”

Drengen afbryder deres samtale for at hilse på Alexander. De to drenge går sammen ud. Alexander kigger bagud for at holde øjenkontakten med Sofie.

SCENE 2 – CLARAS VÆRELSE - DAG

Clara

”Hvad tager du på i aften?”

Sofie

Sofie holder en kjole op.

”Er den her ikke pæn, Clara? Den er helt ny.”

Clara

Clara svarer lettere grinende

”Jo, er det fordi du skal score Alex?”

Sofie

Sofie griner, mens hun rødmer lidt.

”Aargh... Det ved jeg ikke, men han var da vildt sød i dag.”

Clara

”Kan du egentligt godt lide ham?”

Sofie griner genert og kigger ned, mens hun smiler.

Clara

”Ej, jeg kan jo se det på dig. Du kan lide ham!”

Sofie

”Måske, men han er jo min bedste ven. Jeg ved bare ikke om vi kan blive til mere end venner.”

Clara

”Tror du han kan lide dig?”

Sofie

”Jeg ved det ikke helt, men synes du jeg skal fortælle ham, at jeg godt kan lide ham?”

Clara

Hun svarer opmuntrende

”Jeg synes, at du skal gøre det.”

Sofie

”Jeg er bare meget i tvivl.”

Clara

”Det er da en god ide.”

Sofie

”Jeg vil bare ikke tage chancen, hvis der ikke sker noget alligevel.”

Clara

”Det skal nok gå. I kunne altså være søde sammen.”

Sofie

”Tænk hvis det ikke går. Så mister jeg min bedste ven.”

Clara

Clara svarer opmuntrende, mens hun smiler.

”Men det kan jo være, at det går.”

SCENE 3 – FESTEN – AFTEN

Sofie og Clara står med en gruppe fra klassen og snakker. De ser Alexander og de andre drenge komme ind af døren. Clara kigger smilende op på Sofie.

Sofie

”Jeg ved ikke om jeg føler mig helt klar til at fortælle ham det nu. Jeg vil ikke sætte vores venskab på spil.”

Clara

”Bare prøv at tage lidt afstand fra ham indtil du er klar.”

Alexander går over til Sofie. Clara går over mod døren for at tage imod de andre drenge.

Alexander

”Hey! Godt at se dig. Du ser godt ud.”

Sofie prøver at undgå Alexanders blik, men formår stadig at frembringe et lille smil.

Alexander

”Vil du ikke med over og sidde i sofaen?”

Sofie

Sofie prøver at afvise ham, men kommer alligevel til at smile genert.

”Jeg har det fint med at stå her.”

Alexander

”Okay... Der er vist en der er lidt sur.”

Han fortsætter ind til de andre drenge mens han griner lidt.

SCENE 4 – I SOFAEN I STUEN – AFTEN

Clara kommer over til Sofie, der sidder alene i sofaen og sætter sig ved siden af hende.

Clara

”Hvorfor sidder du her helt alene?”

Sofie

”Jeg tror alligevel ikke det bliver til noget mellem mig og Alexander.”

Clara

”Hvad mener du?”

Sofie

”Jeg føler, at jeg har ødelagt det for mig selv.”

Clara

”Hvad er der da sket?”

Sofie kigger over mod Alexander, der står i entreen med nogle drenge.

Sofie

”Jeg kom vist til at overdrive lidt med at holde afstand.”

Clara

”Rolig nu. Jeg ved I passer sammen. Bare gå over og snak med ham.”

SCENE 5 –UDE I ENTREEN - AFTEN

Sofie går lettere anspændt over mod Alexander.

Sofie

Sofie snakker genert

Hey...”

Alexander vender sig mod Sofie og smiler til hende.

Alexander

”Er du okay?”

Sofie

”Jeg vil gerne fortælle dig noget.”

Alexander smiler.

Sofie

”Vil du ikke lige med udenfor?”

Alexander

Han svarer muntert

”Jo, jeg kommer nu.”

De går sammen ud af fordøren.

SCENE 6 – UDENFOR – AFTEN

Alexander

Alexander kigger Sofie dybt i øjnene.

”Hvad er der galt?”

Sofie

”Ja... Alex, du er... Jeg ville...”

Alexander

”Ja?”

Sofie

Hun går lidt tættere på ham og svarer nervøst.

”Jeg ved ikke, hvordan jeg skal starte.”

Alexander

”Du ved, at du kan fortælle mig alt.”

Sofie

”Ja... Øh... Hvad var det egentligt du ville fortælle mig... i klassen i morges?”

Alexander

”Nå ja det... Det er også lidt svært at sige.”

Mens de snakker kommer en dreng gående ud af mørket. Alexander kigger væk fra Sofie over mod drengen.

Drengen

”Skal vi sove hos mig i nat, skat?”

Sofie kigger overrasket på op på ham, mens drengen og Alexander kigger på hinanden.

Alexander

Alexander svarer nervøst mens han trækker på ordene.

”Jo... Øh... Jeg kommer lige om lidt.”

Et smil kom frem på Alexanders læber. Drengen går ind igen til festen.

Alexander

”Hvad var det du ville sige?”

Sofie

Sofie kigger forvirret på Alexander og taler overrasket

”Hvem var det?”

Alexander

Han smiler svagt

”Det var det jeg ville fortælle dig. Jeg... jeg har fået en kæreste. Men hvad var det du gerne ville sige?”

Sofie

”Det kan være lige meget nu...”

Hun formår at bringe et lille falsk smil frem. Kæresten kommer ud til dem igen og smiler til Alexander.

Drengen

”Er du klar til at gå nu?”

Alexander

Alexander nikker over mod drengen med et smil og kigger derefter på Sofie.

”Ja.”

” Men vi ses Sofie. Jeg skal afsted nu.”

Sofie

”Ja, vi ses vel.”

Alexander går hen ad vejen sammen med sin kæreste, da Sofie får øje på Clara i døråbningen. Pigerne kigger sammen på drengene der går.

Clara

Clara tager fat om Sofie og siger med et smil:

” Det er okay. Vi finder en anden til dig.”