

Udstillingen

Et skilt siger:

“Kom til Halloween-udstilling på skolen

Fredag 20-21

Gratis adgang”

1. Int. Klasselokale. Aften

TORBEN (en dreng på ca. 14) går rundt på skolen til Halloween-udstilling. Der er blevet pyntet op i anledningen

Torben træder ind. Han leder efter noget/nogen. Han stopper dog op, da hans blik bliver fanget af et maleri.

Maleriet forestiller en stor, sortklædt mand, der med en kniv dræber en lille dreng. Torben sætter sig og kigger på dette i lidt tid.

Torben får et chok, da en mand pludselig sætter sig ved siden af ham. MANDEN er stor, truende, sortklædt og ligner meget manden på maleriet.

De sidder lidt og skæver til hinanden. Torben vælger at forlade lokalet.

Manden sidder tilbage i lokalet og kigger på et lille foto af Torben. Han rejser sig og forlader lokalet af samme dør som Torben.

2. Int. Skolegang. Aften.

Torben haster ned ad gangen. Da han ser, at manden er kommet efter ham, sætter han farten yderligere op.

Han skynder sig ind i en elevator og trykker på stueetagen. Manden løber direkte mod elevatoren.

Heldigvis lukker den for næsen af ham.

3. Int. Elevator. Aften.

Elevatoren kører ned. Torben trækker vejret tungt.

4. Int. Gang på skolens stueetage. Aften

Torben går hurtigt ud af elevatoren. Men manden kommer i samme øjeblik ud af døren til trappen.

Torben begynder at løbe. Han drejer om et hjørne og lyset begynder at flakke.

Han tvinges til at stoppe op, da et kosteskab går op foran ham og alt dets indhold falder ned foran ham. Manden drejer om hjørnet, og Torben begynder igen at løbe.

Han løber gennem gangene i svagt og flakkende lys. Det er som om billederne kigger ondt på ham.

Da han pludselig ikke har andre veje, går han ned af en trappe til kælderen.

5. Int. Kælder. Dag.

I kælderen er der endnu mørkere end ovenpå.

Torben åbner en dør, og et skelet falder ned i hovedet på ham. Han kaster det fra sig og falder bagud.

Han ser ind i rummet, og kan se, at det er et kostumerum. Døren bliver åbnet til kælderen.

6. Int. Kostumerum. Dag.

Torben kaster sig ind i kostumerummet og gemmer sig bag nogle dragter.

Man ser mandens skygge stoppe op foran rummet. Torben holder vejret. Manden står stille men ender så med at gå videre.

Torben trækker vejret igen og kigger så op på et lille vindue, der lyser rummet op.

Han åbner det og skal til at klatre ud, da manden pludselig griber hans skulder og stikker hånden i inderlommen. Ud hiver han Torbens pung med et lille foto af Torben i.

Han overrækker den langsomt, og Torben tager imod. De to sender hinanden et varmt smil.